

## Het Pinksterfeest:

# Kent u alle aspecten van dit Feest?

*Sommige mensen weten dat er in de Bijbel specifieke dagen voor religieuze viering vermeld worden. Maar slechts weinigen kunnen enige ervan noemen, of de betekenis ervan verklaren. Pinksteren kent echter iedereen wel van naam. Maar wat is de betekenis ervan? Dit artikel toont 7 aspecten van het Pinksterfeest.*

**D**it supplement staat in het teken van het Pinksterfeest. Het Pinksterfeest is één van de feesttijden, zoals beschreven in de Bijbel. Dit artikel beschrijft de verschillende betekenissen zoals de Bijbel deze aan ons openbaart.

Vele Christenen, die zich bewust zijn van de feesten zoals beschreven in de Bijbel, geloven meestal dat ze alleen bestemd waren voor het oude Israël. Een overzicht van alle feestdagen treft u aan in het boek *Leviticus*, hoofdstuk 23.

Vaak gelooft men dat er een eind kwam aan de noodzaak van het houden van deze feesttijden na de kruisiging van Jezus Christus. De Bijbel toont echter onomstotelijk aan dat Jezus Gods heilige dagen vierde, en dat Zijn discipelen nog tientallen jaren na Zijn dood, begravenis en opstanding Zijn voorbeeld daarin volgden.

### Gods plan geopenbaard

God wil dat wij de heilige dagen in acht nemen. Door het houden van

deze dagen openbaart God namelijk Zijn grote plan voor de toekomst van de mensheid.

De Bijbelse heilige dagen, of feesten, vallen in drie seizoenen van het jaar: de vroege voorjaarsoogst, de late voorjaarsoogst en de vroege najaarsoogst in het land van het Israël van de Bijbel. De thema's die door deze dagen worden uitgebeeld zijn een afspiegeling van Gods geestelijke oogst van de mensheid tot eeuwig leven waarover door Jezus Christus werd gesproken in *Johannes 4: 35-38*.

De Bijbel zegt dat God uiteindelijk iedereen zal leren deze dagen te houden (*Zacharia 14:16*).

We kunnen een aantal aspecten van dit feest halen uit de diverse benamingen die dit feest heeft.

### 1. Feest van Eerstelingen

*Numeri 28:26* noemt deze dag de "dag der eerstelingen". *Exodus 23:16* zegt: "het feest van de oogst, der eerstelingen van uw vruchten,

die gij op de akker zaaien zult...".

In latere tijden werd dit feest ook wel het "Sluitfeest" genoemd. Het sluit de periode af dat begint met Pesach en de Dagen van Ongezuurde Broden en eindigt met de dag van de oogst der eerstelingen. Deze oogst werd ook wel de "harde oogst" of graanoogst genoemd ter onderscheiding van de grote oogst later in het jaar, waarin vooral fruit centraal stond.

Op de morgen na de Sabbat die valt na de viering van het Pascha, werd de eerste geoogste gersteschoof door de priester bewogen in de tempel. Dit wordt beschreven in *Leviticus 23: 10-11*. In deze periode waren er namelijk op het land al hier en daar enkele aren rijp. De stengels met deze aren werden verzameld en vormden de eerstelinggarve.

Er ligt een zeer mooie geestelijke betekenis achter de "eersteling" en het bewegen van de garve. Het staat voor de opstanding van Christus als eersteling en het tonen van Zichzelf aan God de Vader.

Dit wordt beschreven in 1 *Korinthe* 15:20-23: “Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn... allen zullen in Christus levend gemaakt worden ... Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij Zijn komst.” Zoals Jezus zelf zei in *Johannes* 12:24: “Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.” Als Christus niet stierf, kon er geen oogst komen. Hij moest eerst sterven, voordat het Plan van God kon worden vervolgd.

Het omhoog bewegen van de schoof is een prachtig beeld van wat er gebeurde tijdens de dag na de opstanding van onze Heer. Leest u dat zelf in *Johannes* 20.

## 2. Feest der Weken

Op verschillende plaatsen wordt dit feest het “Feest der weken” genoemd. Zie bijvoorbeeld *Exodus* 34:22. Het Wekenfeest wordt zo genoemd omdat er 7 weken (zeven is het getal voor geestelijke perfectie) moesten worden geteld vanaf de dag na de Sabbat waarop de garve van het beweegoffer was gebracht. U leest dit in *Leviticus* 23:15-16. Bij elkaar moesten 50 dagen worden geteld. “Vijftigste dag” in het Grieks is pentekostos. Ons woord Pinksteren is daarvan afgeleid.

De meeste Christelijke Kerken tellen Pinksteren als de vijftigste dag na Pasen. De Kerk van God houdt de wekelijkse Sabbat tijdens de Dagen van Ongezuurde Broden aan als startdag om 50 dagen te tellen, daar Jezus Zich aan Maria manifesteerde op de eerste dag van de week (zondag), zoals u kunt lezen in *Johannes* 20. Dit jaar vallen die twee berekeningen samen op dezelfde zondag: 27 mei 2007.

## 3. Ontvangst van de Wet

In de loop van de tijd hebben de Joden een geheel andere betekenis gegeven aan het Wekenfeest, gebaseerd op *Exodus* 19:1. Daar staat dat in de derde maand het volk Israël de wet kreeg op de berg Sinaï. Tellend vanaf de uittocht uit Egypte (15e van de eerste maand Abib of Nisan) zijn er precies 50 dagen tussen de uittocht en de ontvangst van de wet.

In de Joodse liturgie wordt deze dag gevierd als de dag dat de wet werd gegeven. Vele Joden besteden dan ook de avond voorafgaand aan het Wekenfeest met het lezen van de wet en andere geschikte geschriften.

U kunt over deze derde betekenis van Pinksteren meer vinden in bijvoorbeeld de Joodse Encyclopedie.

## 4. Feest van “delen”

In *Leviticus* 23 staan instructies gegeven hoe Gods volk Zijn feestdagen diende te onderhouden. In vers 22 staat een bijzondere instructie voor het Pinksterfeest: “Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, dan zult gij de rand van uw veld bij uw oogst niet geheel afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, zult gij niet oplezen; dat zult gij voor de arme en de vreemdeling laten liggen.”

Wat een bijzondere instelling! Wat betekent dit? Dit gebod kan enkel begrepen worden vanuit het licht van Gods grote gebod, zoals Jezus dit Zelf uitlegde in *Mattheüs* 22:37-40: “... Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee

geboden hangt de ganse wet en de profeten.”

Pinksteren is een feest met een gevende houding. God stelt Zijn Wet en Zijn Geest beschikbaar. Wij geven van de zegeningen die we van God gekregen hebben. Israël diende een deel van de oogst aan de arme en de vreemdeling te geven.

## 5. Uitstorting van Gods Geest

In het Nieuwe Testament zien we een geheel nieuw aspect dat aan de betekenis van Pinksteren wordt toegevoegd, namelijk de uitstorting van Gods Heilige Geest.

Dit gebeurt in *Handelingen* 2:1 “En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen.”

De discipelen waren niet zomaar bijeen. De Statenvertaling gebruikt het woord “eendrachtig.” Dit betekent eensgezind, dezelfde geestelijke houding. Zij waren bijeen om het Wekenfeest met elkaar te vieren, zoals dit was ingesteld in *Leviticus* 23 en zoals Jezus hun had gezegd te doen.

Vers 2-4: “En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.”

Het fysiek zichtbaar zijn van het uitstorten van de Heilige Geest is al eerder in de Bijbel beschreven. Weet u waar? Het staat beschreven in alle Evangeliën (zoals in *Mattheüs* 3:16). Het zou interessant zijn om te weten of deze gebeurte-

nis ook op een Pinksterfeest had plaatsgevonden!

De symboliek van de Heilige Geest in de vorm van een duif bij de doop van Jezus en vurige tongen bij de discipelen is uniek. Nergens anders wordt deze symboliek gebruikt. God de Vader vervult hier Jezus en de discipelen met Zijn Goddelijke kracht, de heilige Geest, gesymboliseerd door een duif en vurige tongen op een fysiek zichtbare wijze.

Zoals de uitstorting toen plaats vond, zo gebeurt dat nu niet meer. Na die spectaculaire gebeurtenis op de Pinksterdag in 31 AD is de Heilige Geest aan Christenen beschikbaar gekomen door het opleggen van de handen door een dienaar van Gods Kerk. U kunt dit bijvoorbeeld lezen in *Handelingen* 8: 14-17. Hier staat duidelijk beschreven dat het niet de dienaar is, die de Heilige Geest geeft. Het blijft een actie en beslissing van God! De dienaar vraagt of zij de heilige Geest mogen ontvangen. Het wordt nu nog steeds op deze wijze uitgevoerd.

## 6. Start van Gods Kerk

Een zesde element is dat de uitstorting van de Heilige Geest, zoals behandeld in het vorige punt, gevolgd werd door de start van de Nieuwtestamentische Kerk. We lezen dat in *Handelingen* 2: 41-47: “Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag *tot hen* toegedaan omtrent drie duizend zielen ... En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden ... En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de **Gemeente**, die zalig werden.”

Wat er hier gebeurt is het begin van Gods Kerk. Deze gebeurtenis markeert het begin van de Nieuwtesta-

mentische Kerk!

“Ekklesia” is het Griekse woord voor gemeente en betekent een vergadering van uitgeroepen. Niet de hele wereld is uitgeroepen. Enkel een kleine groepering. Dit wordt nu elk jaar herdacht bij het jaarlijkse Pinksteren: de start van Gods Kerk, de kleine kudde, de eerstelingen, gesymboliseerd door het uitstorten van Gods Geest.

*Johannes* 14:17 stelt: “De Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”

Er is een volgorde waarin de Geest geschonken zal worden. Dit lezen we in de eerste brief aan de *Korinthiërs* in vers 15:20-23. Deze verzen zijn reeds aangehaald bij de eerste betekenis van Pinksteren. Jakobus gebruikt ook deze bewoordingen in vers 1:18: “Naar Zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen.”

## 7. Uitzicht op de grote oogst

Als laatste punt een mogelijk toch wat onverwacht maar wel logisch punt, redenerend vanuit Gods Plan. Want Gods Plan eindigt niet met de eerstelingen. Als er eerstelingen zijn, zijn er dus automatisch ook “tweedelingen”. Een tweede groep; de grote oogst. Pinksteren kijkt vooruit naar de tijd dat **allen**, die geschreven zijn in het boek des Levens, Gods Geest zullen ontvangen.

Profetieën hierover stellen de Heilige Geest voor als levend water, zoals in *Ezechiël* 47. Vers 1 beschrijft het uitgaan van stromend water uit de tempel. Vervolgens beschrijft Ezechiël deze stroom, en dan vers 12: “Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen

opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt; elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt; hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel.” Een beschrijving van levend water uit het heiligdom in Jeruzalem dat het gehele land zal genezen. In *Zacharia* 14:8 lezen we dat deze wateren levende wateren worden genoemd.

Het vervullen van deze profetie is niet iets waar we specifiek tijdens Pinksteren bij stilstaan, maar het is wel een aspect waar het Feest naar uitkijkt.

## Onderdeel van Gods Plan

Pinksteren, als onderdeel van Gods Plan, zal uiteindelijk uitmonden in de schitterende belofte van *Openbaring* 22: 1-2: “En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.” En vervolgens vers 14-17: “Zalig zij, die hun gewaden wassen (*Statenvertaling: die Zijn geboden doen*), opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad ... Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! **En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.**”

Hopelijk heeft dit artikel bijgedragen aan een nieuwe kijk op Pinksteren. Wij wensen u een gezegend Feest.



# Vraag en Antwoord

Deze rubriek bevat een voor onze lezers interessante vraag die in een beknopt bestek wordt beantwoord. Heeft u vragen: schrijf ons!

**V:** Hebben mensen werkelijk een keuze aangaande hun verlossing? De beloning is groot, maar de norm is erg hoog en het lijkt alsof velen zullen falen (Mattheüs 7:14). Wat is uw visie hieromtrent?

**A:** Allereerst dienen we te begrijpen dat de Bijbel consequent onze Verlossing presenteert op een zeer positieve wijze. God heeft de mens geschapen naar Zijn eigen beeld (Genesis 1:26-27) en Hij geeft ons keuzevrijheid (Deuteronomium 30:19).

U stelt dat Mattheüs 7:14 aangeeft dat velen in hun zoektocht naar Verlossing zullen falen. Het vers zegt: “want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.” Deze passage slaat echter op het huidige tijdperk van de mens en op de eerstelingen van God, de selecte kleine groep die nu de mogelijkheid krijgen voor Verlossing. Deze “weinigen” zijn de eerstelingen van de oogst en de “velen” zijn degenen, die God op dit moment niet roept.

De meeste mensen vinden de enge poort niet, simpelweg omdat ze dat niet kunnen. Jezus zei: “niemand kan tot Mij komen tenzij de Vader hem (of haar) trekke” (Johannes 6:44, 65). Mattheüs 7:14 vertelt ons dat er slechts een relatief klein aantal mensen nu worden geroepen. De apostel Petrus stelt dat de Kerk nu wordt beoordeeld (1 Petrus 4:17). Aan de leden van de Kerk—elders de eerstelingen genoemd, zoals in 1 Korinthe 15:20, 23 en 16:15—wordt in dit tijdperk een werkelijke keuze voorgelegd.

De meerderheid van de mensheid heeft momenteel niet diezelfde mogelijkheid of keuze. Zij krijgen die keuze op een later tijdstip tijdens het Koninkrijk van Christus hier op aarde en tijdens het witte troon oordeel dat daarop volgt (Openbaring 20:1-5 en 11-13). Ons gratis boekje “*Gods Plan Volgens Zijn Heilige Dagen*” legt de chronologie van deze gebeurtenissen in meer detail uit. Vraag uw gratis exemplaar aan of download dit via onze website.

Het Plan van Verlossing geopenbaard door de Bijbelse Heilige Dagen benadrukt de tijdsfactor. Verlossing komt beschikbaar voor de mensheid in een specifieke volgorde (zie 1 Korinthe 15:22-24—de eerstelingen van God nu in dit tijdperk, gevolgd door de meerderheid van de mensheid in het tijdperk hierna).

God is erg positief over onze Verlossing. De apostel Paulus zei tot de broeders in Filippi: “Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus” (Filippenzen 1:6). God heeft alle bronnen in het universum tot Zijn beschikking om ons te helpen. Niets is Hem onmogelijk (zie Genesis 18:14), maar Hij wil dat wij Zijn weg vrijwillig kiezen. Hij zal ons niet redden tegen onze wil in.

Maar zelfs voor die relatief weinigen, die ervoor kiezen God en Zijn aanbod voor Verlossing te verwerpen, zal hun straf geen “eeuwig hellevuur” zijn. “Het loon der zonde is de dood,” zegt Romeinen 6:23. Ons gratis boekje “*Heaven and Hell: What does the Bible Re-*

*ally Teach?*” legt deze Bijbelse waarheid gedetailleerder uit. Dit boekje is helaas nog niet in het Nederlands verkrijgbaar.

Het is essentieel aandacht te hebben voor de vele positieve Bijbelverzen. Jezus zei bijvoorbeeld dat Zijn kruisiging allen tot Hem zou trekken (Johannes 12:32-33). Paulus zei: “aldus zal gans Israel behouden worden” (Romeinen 11:26). Paulus zegt ook dat God “wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkenning der waarheid komen” (1 Timotheüs 2:4). Petrus voegt toe: “de Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen” (2 Petrus 3:9). Natuurlijk moeten we in al deze verzen het tijdperk in acht houden en realiseren dat God niet iedereen op dit moment probeert te redden.

God is de ultieme overwinnaar en Hij zal de mensheid redden.

Wilt u meer weten over wat er na de dood gebeurt?  
Vraag onze Engelstalige brochure aan:

**Heaven and Hell**

**Zendt ook uw vragen naar:**

*The Good News*  
Postbus 58  
2800 AB Gouda,  
Nederland

www.ucg-holland.nl  
Email: info@ucg-holland.nl