

Het huwelijk: Christus trouwt Zijn Bruid!

Het Juli/Augustus nummer van "The Good News" heeft als hoofdonderwerp Seks en het Huwelijk. Het onderwerp: "Man en vrouw tot één vlees?" is onlangs in een preek behandeld. Daar deze onderwerpen op elkaar aansluiten, volgt onderstaand een samenvatting van deze preek.

In oktober 2001 toonde de CNN de documentaire "Behind the veil". Het was afschuwelijk te zien hoe een groep van "Islamitische studenten", de Taliban, omging met hun bevolking. Het waren niet alleen de in het oog springende zaken, zoals het opblazen van boeddha beelden of het dwingen van vrouwen tot volledig bedekking van hun lichaam met kleding (burqa). Het gaat veel verder. Vrouwen mogen niet werken. Dit betekent dat als de man is overleden dat ze gedwongen zijn tot bedelen. Vrouwen mogen zich niet opmaken, mogen na hun 12^e niet meer naar school en ze moeten hun man volledig onderdanig zijn.

In de documentaire werden vrouwen getoond, die rebelleren tegen het regime door in het geheim toch die dingen te blijven doen, die door de Taliban verboden zijn. Ze volgden b.v. onderwijs voor vrouwen gegeven door vrouwen. Er werd een geheime beauty salon getoond en er waren meer van dit soort voorbeelden. Dit lijkt misschien niets, maar het was voor hen zeer gevaarlijk. Als ze verraden werden konden ze hun leven verliezen. Gelukkig is de situatie in Afghanistan na de val van het Taliban regime voor vrouwen verbeterd.

Alhoewel de Taliban extreem zijn in hun opvattingen over de rol van de vrouw, is dit toch niet ongebruikelijk binnen de Islam.

De Islam plaatst de vrouw lager op de sociale ladder dan de man. Een mannelijk kind heeft meer rechten en staat soms hoger op de sociale ladder dan zijn moeder.

Maar de Islam is hierin niet uniek. In meer culturen heeft de vrouw een ondergeschikte rol. Vanuit Afrika bereiken ons verhalen over vrouwenbesnijdenis in al zijn afschuwelijke vormen. Ook in de westerse wereld met haar Joods-christelijke tradities is de vrouw tot voor kort op een tweede plaats gezet.

Is dat terecht? Hebben vrouwen een tweederangs rol? Staan mannen hoger op de sociale rangorde? Hoe kunnen een man en vrouw één vlees zijn als er een verschil is tussen man en vrouw op sociaal gebied, als vrouwen een ondergeschikte rol hebben?

De origine

Genesis 1 beschrijft de schepping van hemel en aarde en het bevolken van de aarde met allerlei wezens. God schiep de levende wezens naar hun aard. God zei: Weest vruchtbaar". Dus Hij schiep mannelijke en vrouwelijke wezens. Elk naar hun aard:

26 En God zeide: Laet Ons mensen maken naar Ons beeld, als Onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend ge-

dierte, dat op de aarde kruipt.

27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

God heeft de mens geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Hij heeft ze echter sterfelijk gemaakt en niet onsterfelijk zoals de engelen. Man en vrouw maakte Hij ze, met als betekenis dat hij in de mens de geslachtelijkheid invoert die bijvoorbeeld de engelen niet hebben (**Lukas 20: 34-36**). Er zijn dus, zegt God, niet mensen zonder meer, maar enerzijds mannelijke en anderzijds vrouwelijke mensen.

In Genesis 2 wordt de zesde scheppingsdag nog eens opnieuw beschreven.

De Bijbel laat in het eerste gedeelte van hoofdstuk 2 zien hoe de man en de vrouw werden geschapen. Eerst de man, Adam:

GEN 2:7 toen formeerde de **HERE** God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; also werd de mens tot een levend wezen.

Vervolgens werden allerlei andere zaken geformeerd, waarna God besloot Adam een helper te geven: de vrouw, Eva. **GEN 2:20** En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp, die bij hem paste.

21 Toen deed de HERE God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. 22 En de HERE God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens.

Waarom werd Adam uit het stof geschapen, zoals de dieren, en waarom werd Eva uit Adam's rib geschapen? Nergens in de Bijbel wordt beschreven dat de vrouwtjes dieren uit de zijden van de mannetjes dieren werden geschapen. De Bijbel geeft zelf antwoord:

23 Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal "mannin" heten, omdat zij uit de man genomen is. 24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.

Wat betekent "tot één vlees zijn"?

Gods creatieve werk was nog niet beëindigd totdat Hij de vrouw had geschapen. God had haar uit het stof der aarde kunnen scheppen, maar Hij deed dat bewust niet. Door de vrouw te scheppen uit been en vlees van de man toonde Hij aan dat man en vrouw in het huwelijk één behoren te zijn. Wat hier in deze verzen getoond wordt is de instelling van het huwelijk door de Schepper zelf!

In de Bijbel gebruikt God deze vorm van verbintenis regelmatig en Hij is zeer serieus met betrekking tot deze verbintenis. In dit artikel wordt aange- toond dat dit alles is vanuit het oog- punt van het één vlees zijn tussen man en vrouw.

Een aantal voorbeelden om dit aspect werkelijk goed te begrijpen.

Eva een hulpje?

De Bijbel toont aan dat er een eerste en een tweede Adam is.

1 KOR 15:44 *Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. 45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. 46 Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en*

daarna het geestelijke. 47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel.

Christus is dus de tweede Adam!

Wie is dan de tweede Eva?

Welke parallel is nog meer te trek- ken uit de eerste Adam en de twee- de Adam in relatie tot Eva?

Wat maakte God voor Adam:

GEN 2:18 *En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.*

Dit woord "hulp" heeft niet de bete- kenis van een bediende of een slaaf of een onderdanige. Zie de volgen- de voorbeelden waar dit woord "hulp" nog meer wordt gebruikt.

PS 27:9 *Gij zijt mijne hulp geweest, PS 33:20 Hij is onze Hulp en ons schild, PS 40:18 Gij zijt mijne Hulp en mijn bevrijder, PS 124:8 Onze hulp is in de Naam des Heeren.*

God kan ook een hulp zijn! Het mo- ge duidelijk zijn dat God hier als hulp niet een ondergeschikte rol heeft, maar een ondersteunende rol. Iemand waar je op terug kunt vallen, die er altijd voor je zal zijn, waar je met je problemen terecht kunt.

Eva was een hulp voor Adam in de- ze zin van het woord. Op zijn ni- veau. Compatibel, een ondersteu- ning voor Adam bij het uitvoeren van fysieke taken, maar ook bij intel- lectuele en verstandelijke taken.

Wie is de Eva van de tweede Adam? Dat kan niemand anders zijn dan Gods Kerk. Gods Kerk zal de vrouw zijn voor Christus. Ook Gods Kerk zal die hulp zijn, die bij Chris- tus past. Op Zijn niveau. Compati- ble. Gods Kerk zal de ondersteuning zijn van Christus bij het uitvoeren van fysieke taken, maar ook bij intel- lectuele en verstandelijke taken.

Christenen in Gods Kerk kunnen enkel op Christus' niveau zijn als zij zelf ook God zijn. Maar God in een rol van vrouw ten opzichte van de man. Niet minder God, maar in een andere rol. Met deze zienswijze wijkt de Kerk van God sterk af van vrijwel alle andere religies. Toch is de Bijbel hierover duidelijk.

Eerst een kleine gedachtekronkel voordat er meer voorbeelden wor- den getoond om het "tot één vlees"-

aspect nog duidelijker te maken.

Gedachtespinsel

Is Christus net als Adam in slaap gebracht en is vlees en bot uit Hem genomen? Nee, dat ging op een an- dere manier, maar is zeker enige parallel: Christus is voor ons een marteldood gestorven. Door Zijn bloed, vergoten voor ons door een dodelijke speerwond in Zijn zijde is het mogelijk geworden dat onze zonden worden vergeven (MATT 26:28) en dat daardoor wij Gods Geest kunnen ontvangen, Zijn Woord kunnen begrijpen en geloven opdat wij één met Hem zullen zijn (JOH 17:20,21). Zonder Christus' bloed zou het onmogelijk geweest zijn de Kerk te stichten. De Kerk is dus zogezegd ontstaan uit Christus, uit Zijn zijde, zoals Eva uit de zijde van Adam is ontstaan.

Huwelijk van God met Israël

Gods Kerk en geestelijk Israël zijn twee uitdrukkingen voor dezelfde groep mensen. Het vergt teveel tijd om dit exact uit te leggen. In de gra- tis Bijbelstudie wordt op dit onder- werp uitgebreid ingegaan.

Gods Kerk wordt vergeleken met een bruid, die zich gereed moet ma- ken. Wellicht is het minder bekend dat dit een geestelijk principe is van een eerdere relatie van God met Israël. De Schepper, het Woord, de God van het Oude Testament, was getrouwd met Israël!

Jeremia 31:31 *Zie, de dagen ko- men, luidt het woord des Heren, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. 32 Niet zoals het ver- bond, dat Ik met hun vaderen geslo- ten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des heren.*

De Engelse King James vertaling zegt het nog duidelijker: "though I was a husband to them": "hoewel Ik hen een Echtgenoot was". God had een huwelijksrelatie met Israël! Isra- el ontwikkelde zich echter tot een overspelige vrouw. Lees dit in EZE 16:30.

God hecht zoveel belang aan het huwelijk en trouw van beide partijen dat uiteindelijk dit huwelijk is uitgelopen op een scheiding. Niet vanwege de ontrouw van God. Nee, door ontrouw en hoererij van Israël. Lees dit ook in **Jeremia 3:6**. Dus God heeft wel degelijk een huwelijkse relatie met Israël gehad. Hij is van Israël gescheiden. Nu heeft God, het Woord, die de Messias werd, een nieuwe bruid die Hij gaat trouwen.

Christus in ondertrouw

Er is veel overeenkomst tussen het gehele proces van trouwen in het Judentum ten tijde van Christus en het proces waar Christenen in Gods Kerk doorheen gaan in onze relatie met onze bruidegom, Jezus de Christus.

Het proces om tot en huwelijk te komen doorliep een aantal fases.

De eerste fase was het zoeken van een goed koppel. Huwelijken werden vaak geregeld. Het was de taak van de vader, met name de vader van de bruidegom, om op zoek te gaan naar een geschikte bruid voor zijn zoon. Wanneer de vader een goede bruid had gevonden werd een huwelijkscontract opgesteld.

De vader van de bruidegom heeft de bruid reeds voor de grondlegging van de wereld uitgekozen.

EFE 1: 4 *Hij (God de Vader) heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. 5 In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, 6 tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. 7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen,*

Lees dit ook in **1 Petrus 1: 17-21**.

Deze verzen laten zien dat Christenen nu een nieuwe vader hebben. Wij als Christenen leven nog wel in deze wereld, maar we zijn geen kinderen meer van deze wereld. We zijn aangenomen door God door het bloed van onze toekomstige bruidegom. Vers 7 vertelt van het bloed ter

vergeving van onze zonden. Elk jaar gedenken we dit en vernieuwen we ons verbond met Hem tijdens de Pascha ceremonie. Dit kan vergeleken worden met de beker wijn, die door de bruidegom aan de potentiële bruid werd aangeboden.

MATT 26: *En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn lichaam. 27 En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. 28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden.*

Elk jaar nemen we de beslissing om opnieuw het verbond met Christus en God de Vader aan te gaan, om ons contract te vernieuwen.

De tweede fase was de fase van ondertrouw of Verloving. Het koppel is officieel getrouwd met alle rechten en plichten, behalve dat het huwelijk nog niet geconsumeerd mag worden, met andere woorden: de bruid en bruidegom leven apart. Er is geen contact. De bruid is gesluierd, zodat men – als men niet op de hoogte is – niet precies weet wie de bruid is.

De bruidegom verklaart dat hij zal terugkomen voor zijn bruid. Christus heeft dat ook gedaan:

JOH 14:1 *Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. 4 En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg.*

Dit is de verklaring van de bruidegom dat Hij zal terugkomen. De bruidegom moet zijn huis, de Khupe, voorbereiden. De vader van de bruidegom was het die bepaalde wanneer de bruidegom klaar was om de bruid te ontvangen in zijn huis en een officieel getrouwd leven te hebben. Hij was dus de enige die wist wanneer de bruidegom voor zijn bruid zou komen.

Lees met dit in het achterhoofd ook de volgende verzen:

Marcus 13:32 *Maar van die dag of*

van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader. 33 Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet wanneer het tijd is.

Lees in dit verband ook **1 TESS 5: 1-11**, waarin staat dat de dag des Heren als een dief in de nacht komt en dat we waakzaam dienen te zijn.

De bruidegom moest in zijn huis, of in het huis van zijn vader als hij daar wilde en kon blijven wonen, een trouwkamer (Khupe) inrichten voor zijn bruid om daar de eerste 7 dagen van zijn huwelijk met haar door te brengen.

De bruid moest ook vertrouwen hebben op het feit dat haar bruidegom haar zou komen halen. De bruid wacht in haar vaders huis. Deze periode bedroeg meestal 1 jaar, maar was in theorie oneindig. Christus' bruid wacht al meer dan 1900 jaar!

Op een gegeven moment gaf de Vader van de bruidegom aan dat zijn zoon zijn bruid kon gaan halen.

De bruidegom had twee getuigen.

Eén stond voor Elia en was getuige voor de bruidegom. De ander symboliseerde Mozes en was getuige voor de bruid. De getuigen kondigden bij de bruid de komst van de bruidegom aan en riepen de bruid op om zich gereed te maken voor de komst van de bruidegom. Zie **Openbaring 11** om meer te weten te komen over de rol van de twee getuigen kort voor de wederkomst van Christus.

De bruid is in slaap gevallen. Dit is volgens sommigen de fase waarin de Kerk nu is. Dit geldt echter niet voor iedereen. Er zijn Christenen, die actief een werk doen en niet passief, vermoeid en teleurgesteld zijn. In de bekende gelijkenis van de 10 maagden in **MATT 25** is hierover te lezen.

Te middernacht komt de bruidegom met veel lawaai, trompetgeschal en dergelijke. De bruid en haar dames, vaak haar zusters of nichtjes, moesten voldoende olie in hun lampen hebben, want het was nacht.

MATT 25:6 *En midden in de nacht klonk een geroep (de getuige, die de bruid komt waarschuwen): de bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet!*

Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde.

De bruid werd opgehaald en vervoerd in een draagkoets (koets zonder wielen). Draggers droegen haar naar het huis van de bruidegom.

MATT 25:10: *Doch terwijl ze heengingen om te kopen (de maagden, die geen olie voor hun lampen hadden, representerende geloof), kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftsmaal binnen (de Khupe) en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, want gij weet de dag nog het uur.*

Met het bruiloftsfeest start fase 3.

Het bruiloftsfeest is in het huis van de vader van de bruidegom. Onder de Khupe (tent op vier palen, wat ook nu nog gebruikt wordt bij Joodse trouwerijen) werden de bruid en bruidegom bij elkaar gebracht en vond de officiële inzegening van het huwelijk plaats.

Het contract (ketuva) werd getekend en vervolgens gingen bruid en bruidegom voor 7 dagen in de trouwkamer (die ook Khupe wordt genoemd) om elkaar in alles te leren kennen.

Dit toont overigens aan de alle 10 maagden van **MATT 25** een bruid weergeven. Dienstmeisjes zouden niet de trouwkamer ingaan.

De vriend van de bruidegom, vaak één van de twee getuigen, bleef tijdens de zeven dagen bij de deur van de Khupe wachten totdat de bruidegom met het laken naar buiten kwam, waar het bloed van de bruid aangaf dat ze maagd was ten tijde van het huwelijk. De vriend van de bruidegom gaf dit laken met bewijs van maagdelijkheid aan de ouders van de bruid. Johannes de Doper zegt over hemzelf dat hij de vriend van de bruidegom is in **JOH 3:29** *Die de bruid heeft, is de bruidegom; maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld.*

De bruid en bruidegom bleven dus 7 dagen in de Khupe, waarin zij elkaar zeer intiem leerde kennen en tot één vlees werden.

Geestelijk tot één vlees

Hoe is dit te herleiden tot het aspect "tot één vlees zijn"?

In **2 KOR 11:2** is te zien dat Christenen inderdaad die reïne maagd behoren te zijn, waarmee Christus zal trouwen: *Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als reïne maagd voor Christus te stellen.*

Daarmee krijgen ook de in deze tijd moeilijk te accepteren woorden in **Efeze 5:22** meer duidelijkheid: *Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here,*

Twee opmerkingen bij dit vers:

1. Dit vers zegt niet "aan elke man onderdanig, maar aan haar eigen man"

2. Aan het einde van deze zin staat geen punt, maar een komma. Er volgt immers nog wat na vers 22

23 *want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt.*

Nu komt de "kip of het ei"-vraag:

Vindt God het huwelijk zo belangrijk dat Hij de relatie tussen man en vrouw gebruikt als een beeld van de relatie tussen Christus en zijn Kerk. Of vindt God de verbintenis tussen Christus en zijn Kerk zo belangrijk dat Hij de relatie tussen een man en vrouw gebruikt om daar in dit leven ervaring mee op te doen en daar naar uit te zien?

Paulus geeft het antwoord in **EFE 5:24** *Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles. 25 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, 26 om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, 27 en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet. 28 Zo zijn [ook] de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; 29 want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente, 30 omdat **wij leden zijn van zijn lichaam.***

31 *Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. 32 Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en [op] de gemeente. 33* *Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.*

De man en vrouw dienen een relatie te hebben zoals Christus die met Zijn bruid heeft en zal hebben. Wat wij nu leren en waar wij nu in groeien in onze relatie met elkaar, dat is enkel een beeld voor de toekomst. Man en vrouw behoren—net zoals Jezus en Zijn bruid—te zijn als 2-componentenlijm. Individueel plakt het niet, maar met elkaar is het een enorm sterke verbinding.

ROM 8:38 *Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.*

Afronding

Man en vrouw kunnen niet één vlees zijn als er verschil is in sociale rangorde. Eva, de vrouw en de bruid hebben geen ondergeschoven of minderwaardige rol. Om de rol, die de vrouw heeft, duidelijk te maken laat God zowel de man als de vrouw door een leerproces heengaan. Een fysieke les ten voorbeeld van een geestelijk principe. Om deze les te willen ondergaan heeft God in ons een drang, een behoefte, tot huwelijk ingebakken. Dit is niet alleen een menselijke behoefte. God heeft die behoefte ook. God de vader is immers een match aangegaan met een bruid voor Zijn Zoon. De bruid bereidt zich nog steeds voor op de komst van de bruidegom. Als zij bij elkaar zijn en het huwelijk wordt gevierd, zullen zij vanaf dat moment onafscheidelijk zijn. Eén lichaam, één geest, één gedachte, op hetzelfde niveau. De bruid kijkt uit naar die gebeurtenis. Christus kijkt uit naar die gebeurtenis. De gehele schepping kijkt uit naar de openbaring van de kinderen van het licht.