

De heilige Geest

Op de eerste Pinksterdag na de dood en opstanding van Jezus Christus werd, zoals bekend, de heilige Geest uitgestort op de gelovigen die in Jeruzalem bijeen waren (Handelingen 2). Wie of wat is de heilige Geest?

In dit supplement zullen we dit nader onderzoeken en u laten zien dat het de kracht van God en van Zijn Zoon Jezus Christus is! Het is de kracht van God zelf, een kracht die Hij als geschenk aanbiedt aan allen die zich in geloof hebben laten dopen na bekering

Over de heilige Geest doen veel speculaties de ronde. Een van die speculaties is de leerstelling dat de heilige Geest een persoon is, als onderdeel van de drie-eenheid, bestaande uit drie gelijkwaardige, doch afzonderlijke en goddelijke personen: de Vader, de Zoon en de heilige Geest – die op de een of andere wijze tot één zijn gecombineerd.

Bent u bekend met de geschiedenis van deze leer van de drie-eenheid?

Aan het Concilie van Nicea van 325 na Christus wordt over het algemeen de legalisering van de gedachte van de drie-eenheid toegeschreven.

Dit concilie werd niet bijeengeroepen door kerkleiders, maar door keizer Constantijn. En wat waren zijn motieven?

Let op: *“In 325 riep keizer Constantijn een kerkelijk concilie bijeen in Nicea in Bitynië. In de hoop voor zijn troon de steun te verkrijgen van het groeiende lichaam van christenen had hij hun aanzienlijke gunsten betoond en het was in zijn belang ervoor te zorgen dat de kerk*

krachtig en verenigd was. Het Ari-aanse geschil [een van de standpunten in de discussie over de drie-eenheid] bedreigde haar eenheid en kracht. Hij besloot daarom een einde aan de onrust te maken (...) Constantijn zelf had natuurlijk geen begrip van of belangstelling voor de zaak in kwestie, maar verlangde ernaar het geschil te beëindigen” (A History of Christian Thought, deel 1, pagina 258).

Het verslag van hoe de beslissing ten gunste van de doctrine van de drie-eenheid tot stand kwam kunt u uitvoering terugvinden in diverse encyclopedieën of op internet.

Uit de geschiedenis blijkt dat de leer van de drie-eenheid een synthese was van 2 eeuwen van menselijke speculaties, die hun wortels zelfs hebben in de heidense en Joodse filosofie. De drie-eenheid werd uiteindelijk pas aan de kerk opgelegd in de vierde eeuw.

Is de heilige Geest een persoon?

Als de heilige Geest een afzonderlijke persoon binnen de Godheid zou zijn, dan zou de heilige Geest de Vader van Jezus Christus zijn! Mattheüs 1:20 vermeldt immers

over Maria, de moeder van Jezus: *“Wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest.”* Zie ook verder Lukas 1:35, waar staat dat de kracht van de heilige Geest over Maria kwam.

Toch noemde Jezus duidelijk God Zijn Vader en niet de heilige Geest (Johannes 20:17) en bad Hij tot de Vader – niet tot de heilige Geest (Johannes 17:1).

Ook de apostelen wisten dat de heilige Geest niet behoorde tot de Godheid als een apart persoon. In Romeinen 8:17 identificeerde Paulus christenen als erfgenamen van de Vader en van Christus, maar de heilige Geest noemde hij niet!

In 1 Korinthiërs 11:3 wordt gesproken van de man als hoofd van de vrouw, van Christus als het hoofd van de man en van God als het hoofd van allen. Van de heilige Geest wordt geen melding gemaakt.

Daarnaast spreekt Paulus in Efeze 5:5 over het Koninkrijk van God en van Christus, maar daar rept hij niet over de heilige Geest.

In 1 Timotheüs 2:5 wordt gemeld dat Christus de middelaar is tussen God en mensen, maar de heilige Geest – die op andere plaatsen geldt als een pleiter voor de mens bij God (Romeinen 8:27) – wordt wederom niet genoemd als persoon.

Daarnaast is te zien dat, ondanks het feit dat talrijke verzen Gods troon beschrijven met de Vader en Christus, nergens wordt gesproken van een plaats voor de heilige Geest (lees ook Kolossenzen 3:1, Handelingen 7:55-56 en Openbaring 5:1-9 en 7:10).

Waarom niet, als de heilige Geest een persoon is?

Wie of wat is de heilige Geest dan?

Gods Geest is de kracht die van God – van de Vader en de Zoon – uitgaat. Johannes 4:24: “*God is geest.*” Wij, mensen, zijn vlees en geen geest. Ons lichaam is vleeselijk en ook ons denken is vleeselijk gericht. Wij zijn gemaakt uit het stof van de aarde (Genesis 3:19). Wij kennen wat het vlees kan kennen. Wij hebben de vermogens van het vlees. God daarentegen is geest. En geest is superieur aan vlees.

In de eerste plaats is God heilig (Johannes 17:11; Openbaring 3:7). God is ook onsterfelijk. Sprekend tot de Farizeeër Nicodemus vergeleek Jezus geest met de wind: “*De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is*” (Johannes 3:8).

Gods kracht in werking

De heilige Geest is de kracht van God. Let op 2 Timotheüs 1:7, waar gezegd wordt dat Gods Geest niet een geest is van vreesachtigheid, maar “*van kracht, van liefde, en*

van bezonnenheid”. De heilige Geest is de kracht of energie waardoor God scheidt, zijn dienaren inspireert, zijn mentaliteiten houding op zijn volk overbrengt en, in ons fysieke rijk, werken verricht die fysiek onmogelijk zijn zoals zelfs de opstanding uit de doden!

Bovendien is God in staat zijn Geest daadwerkelijk op ons, mensen, over te dragen. Wanneer Hij dit doet, brengt Hij iets van Zichzelf, en dus iets van zijn kracht, of mentaliteit, of karakter, of natuur, op ons over. Gods Geest, zijn kracht of natuur, gaat van Hem uit en er kan aldus van worden gezegd dat hij wordt “*uitgestort*” (Joël 2:28), “*geblazen*” (Johannes 20:22), iemand “*vervult*” (Handelingen 2:4) en iemand “*zalft*” (Handelingen 10:38) of van de Vader “*uitgaat*” (Johannes 15:26).

Geen van deze verzen met betrekking tot de heilige Geest kan een persoon beschrijven. Ze worden gebruikt om handelingen te beschrijven die door Gods kracht worden uitgevoerd!

Sommige mensen breken zich het hoofd over verzen die de heilige Geest in een symbool weergeven.

Degenen die in de drie-eenheid geloven schijnen te denken dat Gods Geest niet zo zou zijn voorgesteld als hij niet een persoon was. Vandaar dat zij Mattheüs 3:13-17, waar een duif, als symbool van de heilige Geest, op de gedoopte Christus neerdaalt en een stem vanuit de hemel spreekt, beschouwen als bewijs dat God uit drie personen bestaat. Bedenk echter dat geest niet door mensen kan worden gezien tenzij er een fysieke vorm of gedaante aan wordt gegeven. God gebruikte een duif, een vredessymbool, om de heilige Geest te symboliseren bij de doop van de Vrede-

vorst! Gods Geest is echter beslist geen duif. Bij die gelegenheid openbaarde God de Vader zijn Geest in een symbool, opdat de mensen konden zien dat God geestelijk aanwezig was en het eens was met zijn Zoon en diensdoop.

De heilige Geest werd hier als een duif uitgebeeld, en op andere plaatsen als vuur (Handelingen 2:3), water (Johannes 4:14), olie (Psalm 45:8), wind (Johannes 3:8), een zegel (Efeze 1:13), enzovoorts.

Maar waarom geeft God zijn Geest weer met symbolen? Omdat deze symbolen Gods eigenschappen illustreren. God gebruikt op verschillende tijden verschillende symbolen om de verschillende aspecten van zijn karakter duidelijk te maken.

Vanzelfsprekend is God noch Christus letterlijk water, een duif, vuur of wind. Dit zijn louter symbolen.

Een uitbreiding van God

Kijk naar Handelingen 13:2. Daar staat: “*En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.*”

Hoe moeten wij dit vers begrijpen, als de heilige Geest geen afzonderlijke persoon is binnen het Gezin van God?

Dergelijke verzen zijn ten dele voorbeelden van een stijlfiguur die bekend staat als *personificatie*.

Personificatie is het toekennen van menselijke eigenschappen aan levenloze voorwerpen om de beschrijving kleuriger en levendiger te maken.

De Bijbel maakt van tijd tot tijd gebruik van een dergelijk hulpmiddel.

Maar bedenk ook dit: af en toe wordt er over de heilige Geest gesproken als was het een persoon omdat hij de uitbreiding is van een persoon: de persoon van God de Vader of van de Zoon, maar niet een *afzonderlijke* persoon of een wezen buiten die twee. Wanneer de Bijbel zegt dat de heilige Geest sprak of zich bewoog of zich herinnerde of op enige andere wijze handelde als een wezen, dan wordt ons daarmee verteld dat of de Vader of de Zoon iets deed door middel van hun geestelijke kracht, de Geest van God.

Zo zijn er meer verzen die verkeerd begrepen (kunnen) worden.

Johannes 14:15-21 verdient een speciaal commentaar. In deze verzen wordt gesproken van de "Trooster" die Christus beloofde na zijn dood aan de apostelen te zenden. Het is duidelijk dat die Trooster de heilige Geest is (vers 17).

Deze verzen schijnen te impliceren dat de Geest een wezen is omdat

1) in de vertaling een taal wordt gebezigd die wij zouden gebruiken om een wezen te beschrijven, en 2) de Trooster in de vertaling wordt aangeduid met "Hij" en "Hem", voornaamwoorden die uitsluitend voor personen gebruikt worden. Opnieuw is hier sprake van dwaling.

Wie is de Trooster?

De voornaamwoorden "Hij" en "Hem" in Johannes 14:15-21 slaan op het woord *Trooster*, dat in het Grieks een mannelijk voornaamwoord vereist ongeacht waar het op slaat. Sommige talen kennen een geslacht toe aan alle zelfstandige

naamwoorden en vereisen voor-naamwoorden van het bijbehorende geslacht wanneer ernaar wordt verwezen. Ook wordt weleens een specifiek geslacht toegekend aan bepaalde dingen, zoals wanneer aan een orkaan de naam van een man of vrouw wordt gegeven, waarnaar dan vervolgens met "hij" of "zij" wordt verwezen.

Sommige talen echter vereisen een dergelijke toekenning voor veel zelfstandige naamwoorden, waaronder het Grieks en het Nederlands. Het gebruik van "hij" in plaats van "het" hier is daarom een grammaticale aanpassing en niets anders. Het gebruik van het mannelijk impliceert niet dat de Trooster werkelijk een persoon is.

Maar laten wij deze passages nog verder bestuderen. Merk op dat Christus in vers 18 zegt: *"Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u."* En in vers 20: *"Te dien dage zult gij weten, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij en Ik in u."*

Wie is dan de Trooster? Volgens Christus' persoonlijke verklaring leeft Hijzelf in iemand die door de Vader met de Geest is verwekt.

Daarom zei Christus dat Hij niet tot de discipelen kon komen als Hij niet naar zijn Vader ging en was opgewekt als een geestelijk wezen met het vermogen om in iemand te leven door middel van de heilige Geest (Johannes 16:7). Zolang Hij vleeselijk was, beschikte Hij niet over een dergelijk vermogen.

Ook Paulus verklaarde duidelijk dat Christus in hem leefde (Galaten 2:20). Niet de menselijke Christus, maar de Christus die in zijn verstand en zijn handelingen leefde door de karakterwijzigende kracht van de heilige Geest!

Tenslotte wordt 1 Johannes 5:7-8 vaak aangehaald in een poging om het standpunt inzake de drie-eenheid te bewijzen.

Deze verzen bevatten echter, zoals veel theologen die in de drie-eenheid geloven weten, grotendeels oneigenlijke toevoegingen, die niet tot de geïnspireerde tekst behoren.

Na verwijdering van die oneigenlijke delen blijkt niets van zo'n bewijs van de drie-eenheid.

Waarom dit alles belangrijk is

Wij hebben een schitterende en verbazingwekkende waarheid de revue zien passeren. De heilige Geest van God is het verstand, de kracht en de natuur van God de Vader en Jezus Christus.

De belangrijkste en werkelijk verbluffende waarheid moet echter nog komen! Wat maakt dit alles voor verschil uit? Waarom doet het er toe wat nu precies de heilige Geest is?

Het maakt werkelijk een groot verschil uit. God is namelijk een gezin: immers, God noemt Jezus Christus Zijn Zoon, terwijl omgekeerd Jezus Christus God Zijn Vader noemt.

Het Gezin van God, dat nu bestaat uit de Vader en de Zoon, is nog niet compleet. Het is Gods ongelooflijke plan om meer personen aan dit Gezin toe te voegen: u en mij! En Hij gebruikt zijn heilige Geest om dat te doen!

De grote vraag is echter hoe? Het antwoord is: door de kracht van de heilige Geest. Laten wij dat uitlegen.

De mens is sterfelijk en vleeselijk en aan de dood onderworpen. God, die geest is, is onsterfelijk.

De mens heeft gezondigd en zal daarom sterven, "want het loon, dat de zonde geeft, is de dood" (Romeinen 6:23).

Wil God echter een mens lid van zijn Gezin maken, dan moet Hij hem onsterfelijk maken. Om dit te bereiken zal Hij een belangrijk, onsterfelijk ingrediënt aan hem toevoegen: zijn heilige Geest.

Lees bijvoorbeeld Romeinen 8:9-11, waar wordt verklaard dat het sterfelijke, vleselijke lichaam als gevolg van de zonde de dood zal beërven, maar dat als de Geest van God in u woont, "Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend [zal] maken door zijn Geest, die in u woont". Dat wil zeggen, Hij zal u het eeuwige leven geven!

Of sla 1 Johannes 5:11-13 op, waar wordt verklaard dat indien Christus in ons leeft door de kracht van de Geest, wij het eeuwige leven in ons hebben, maar dat indien de Geest niet in ons is, wij aan een dergelijk leven geen deel hebben. Zie ook 1 Petrus 3:18.

Gods heilige Geest is de sleutel tot het eeuwige leven! Als u hem niet bezit, woont er geen eeuwige leven in u: "in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid" (Efeze 1:13-14).

Vanzelfsprekend is de eerste vraag die in de gedachten van de meeste mensen opkomt hoe wij die Geest kunnen ontvangen. Het antwoord is dat wij die slechts kunnen ontvangen als een geschenk van God, en alleen als wij op de juiste wijze gedoopt zijn, na bekering van de zonde en geloof in de ware God en de bood-

schap die Hij door Jezus Christus heeft gezondend (Handelingen 2:38).

Wanneer wij gedoopt worden en de handoplegging ontvangen van Gods ware dienaren, ontvangen wij een kleine hoeveelheid van die Geest.

Die Geest is als een zaad. Hij zal groeien naarmate wij ons inspannen om te overwinnen.

Sleutel tot eeuwig leven

Gods heilige Geest is de sleutel tot eeuwig leven in de God-familie. God is bezig Zijn gezin, Zijn familie, uit te breiden!

Indien u meer informatie wenst over dit buitengewoon interessante onderwerp nodigen wij u uit om deel te nemen aan het Koninkrijk van God seminar, waaraan wij in het vorige supplement al aandacht hebben besteed (zie ook de kolom hiernaast).

Voor meer informatie over dit seminar verwijzen wij u graag naar onze website www.ucg-holland.nl (de twee volgende seminars zijn op **9 juni 2012** en **8 september 2012**; inschrijven is nog mogelijk via onze website).

Daarnaast bieden de volgende uitgaven u ook informatie over dit onderwerp:

De weg naar eeuwig leven
Het evangelie van het Koninkrijk
Wat is uw bestemming?

Zoals bekend kunt u deze uitgaven kosteloos aanvragen via onze website.

Stuur ook uw vragen naar:

The Good News
Postbus 58
2800 AB Gouda,
Nederland
www.ucg-holland.nl
Email: info@ucg-holland.nl

Seminar: Koninkrijk van God

In de vorige 2 uitgaven van het supplement van *The Good News* is aangekondigd dat de United Church of God in Nederland alle lezers van *The Good News* en bezoekers van de website www.ucg-holland.nl uitnodigt om een seminar bij te wonen met als thema: Gods Koninkrijk.

God zal spoedig Zijn Koninkrijk op aarde vestigen na Christus' wederkomst! Wat is dit Koninkrijk? Voor wie is het bestemd? Wat weet u van dit belangrijke onderwerp af? Heeft u er alles voor over? United Church of God houdt in 2012 op een drietal locaties een "open huis" en zal dan dit belangrijke en interessante onderwerp brengen in de vorm van een presentatie. Er is naderhand volop gelegenheid om vragen te stellen en met ons kennis te maken.

U kunt zich hiervoor nog aanmelden via onze website voor één van de volgende locaties:

9 juni 2012
Amrath hotel in Maarsbergen

8 september 2012
Antwerpen / Mechelen (locatie is nog niet exact bekend).

Elk seminar start om 14:00 uur en zal bestaan uit een tweetal presentaties van elk ongeveer drie kwartier met een pauze tussendoor.

De toegang tot de seminar is gratis, inclusief de koffie en de folder met informatie aangaande het Koninkrijk van God.

We zien u graag op één van de locaties.