

Wat bedoelt de Bijbel met berouw en bekering? Wat is een ware Christen?

In dit supplement wordt berouw en bekering behandeld. Kan iemand een ware christen zijn zonder berouw te hebben en ware bekering te hebben ondergaan? Kan een ware christen zondigen? Weinig mensen weten wat een ware christen werkelijk is! Weinig mensen weten hoe bekering plaatsvindt. Gebeurt dat plotseling of is er sprake van een proces?

Wordt men een ware christen door zich bij een kerk aan te sluiten? Wordt iemand een ware christen door de Here Jezus Christus in zijn/haar hart op te nemen? Of wordt men een ware christen door te zeggen: "Ik neem de here Jezus Christus als mijn Heiland aan? Wat is een ware bekering en is dat nodig om een ware christen te worden in de ogen van God? Om deze antwoorden te kunnen geven moeten we de bijbelse definitie opslaan.

In Romeinen 8:6-9 kunt u lezen: "Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid."

Een ware christen is dus iemand die Gods heilige Geest heeft ontvangen en in wiens verstand deze Geest van God woont. Als men Gods geest niet heeft dan behoort men Christus niet toe en kan men derhalve geen Christen zijn.

Ook al belijden veel mensen dat zij christenen zijn dan nog zijn alleen hen die Gods Geest ontvangen hebben als een

genadegift van God en die geest op dat moment in hen verblijft, ware christenen. Velen laten zich inschrijven in de kerkregisters maar behoren Hem niet toe! Zij zijn in feite helemaal geen christenen.

De satan misleidt miljoenen mensen op deze wijze door hen te doen geloven dat ze gered zijn en niet eens weten dat Gods heilige Geest vereist wordt om een christen te zijn. "En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen" (Openbaring 12:9).

Satan is degene die de wereld misleidt door hen te doen geloven dat ze van Christus zijn terwijl ze niet eens Gods heilige Geest hebben ontvangen. Er zijn mensen die denken dat ze Gods heilige Geest hebben, terwijl dat ook niet het geval is!

Gods Heilige Geest ontvangen hoe?

Gods heilige Geest krijgt men na berouw en bekering. Berouw en bekering vindt in zekere zin wel plaats op een bepaalde tijdstip in het leven van een mens nadat God de persoon heeft geroepen. In die zin vindt deze roeping geleidelijk plaats naarmate God met deze persoon werkt. Het is een proces van geleidelijk komen tot inzicht in Godswetten en tot het besef dat men gezondigd heeft tegen God.

Er is een moment waarop Gods Geest in

de mens komt. Dat is na berouw en bekering. Op dat moment is het Leven van God in hem gekomen en is hij verwekt als een kind van God en is hij van Christus en daardoor een christen.

Maar hoe krijgt men Gods heilige Geest nadat men tot berouw en bekering is gekomen? En betekent het ontvangst van Gods heilige Geest dat men in alle opzichten en geheel "behouden" is?

Is men dan plotseling volmaakt en is het daarna onmogelijk om iets verkeerd te doen?

Om dit te begrijpen dient men het werkelijke doel van het christelijk leven, zoals God dat heeft bedoeld, eerst te begrijpen.

Het doel van het christelijke leven

Dit doel heeft te maken met het evangelie van het Koninkrijk Gods dat Jezus Christus en de apostelen onderwezen. Als we begrijpen wat dit evangelie ofwel het goede nieuws van Gods koninkrijk is dan begrijpen we ook het doel van het christelijk leven.

In de gelijkenis van de 10 ponden gaf Jezus aan 10 dienstknechten ieder een pond. Dat staat in Lukas 19:11-27. Deze gelijkenis gaf Jezus omdat zijn discipelen dachten dat Gods Koninkrijk ieder ogenblik kon aanbreken. Ruim 1980 jaar zijn inmiddels verstreken.

Jezus is de man van de hoge geboorte die naar een ver land ging (de hemel van Gods troon), om later als Koning der koningen terug te keren.

Dit pond dat ieder kreeg vertegenwoordigde dat deel van Gods heilige Geest dat elk van hen kreeg op zijn aanvankelijke bekering. Bij Zijn terugkomst zal Hij alle naties gaan regeren (Openb. 19:12-15) en laat Hij zijn slaven, aan wie Hij geld had gegeven, bij Zich roepen "om te weten, wat ieder met zijn handel bereikt had" gedurende Zijn afwezigheid.

Dit betekent dat van elke christen wordt verwacht dat hij geestelijk groeit in geestelijke kennis en genade (2 Petr. 3:18). Het geestelijke ofwel christelijke leven is een leven van geestelijke scholing en training om geboren te worden in Gods Koninkrijk en een positie te verwerven in dat Koninkrijk. De geboorte vindt plaats wanneer wij niet langer wezens zijn vlees en bloed, maar zullen zijn samengesteld uit Geest, met eeuwig leven in onszelf. In de gelijkenis kwam de eerste slaaf en meldde dat hij hetgeen hem *gegeven was had vertienvoudigd*. Hieruit blijkt dat het ontvangen van Gods Geest een Gift van God is. Wij kunnen ons behoud niet verdienen, maar worden beloond naar onze werken. Wij worden niet behouden door de werken die wij hebben verricht. Deze man had door eigen inzet zijn geestelijke gave vertienvoudigd, zijn pond was uitgroeid tot tien ponden. Hij ontving een grotere beloning dan degene die vijf ponden had verworven. De man van hoge geboorte (christus) zei tegen hem: "Voortreffelijk, goede slaaf, omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over tien steden."

Hij was geestelijk gegroeid in kennis en genade en in gehoorzaamheid aan God en Gods geboden. Hij heeft verstandig gehandeld met de gaven die hij kreeg en is daardoor gekwalificeerd om te regeren onder Jezus Christus de Koning der koningen.

De gelijkenis van de ponden laat met andere woorden zien dat wanneer het Koninkrijk van God op aarde wordt opgericht, christenen onder leiding van Christus zullen regeren. Het zal een wereldwijde regering zijn.

Daniëls profetie laat zien dat de Heiligen onder Christus, de Mesias, de Zoon des mensen zullen regeren op aarde wanneer Christus een wereldregering bij Zijn terugkomst opricht.

"In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat

er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan" (Dan. 7:13-14).

vers 27 geeft verder aan wie de heerschappij gegeven zal worden: "Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen." Jezus Christus zei ook: "En wie overwint en MIJN WERKEN tot het einde bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden (regeren) met ijzeren staf..." (Openb. 2:26-27).

En ook: "Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb."

De bedoeling van het leven van een christen is als toekomstige koning opgeleid te worden teneinde met en onder Christus te regeren. De vraag is hoe wordt men dan een christen?

Berouw en bekering

Een christen is iemand die de heilige Geest van God heeft ontvangen en in wiens verstand Gods Geest woont. M.a.w. iemand aan wie God Zijn heilige Geest geeft.

Maar hoe kan iemand Gods heilige Geest ontvangen?

Op de Pinksterdag toen de apostelen Gods Geest hadden ontvangen zei apostel Petrus: "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen" (Hand. 2:38).

Bekeren maar waarvan? Van de zonde.

Maar wat is zonde?

"De zonde is wetsovertreding" (1 Joh. 3:4; Leidse Vert.)

Overtreding van welke wet?

In Romeinen 8:7 staat: "Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen

God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet." Als we zondigen dan overtreden we de wet van God. We gehoorzamen God als we Zijn wet en geboden houden. Doen we dat niet dan komen we niet in aanmerking om Gods heilige Geest te ontvangen. Alleen zij die God gehoorzamen komen in aanmerking om Gods heilige Geest te ontvangen: "En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn" (Hand. 5:32).

Er zijn met andere woorden een aantal voorwaarden waaraan men moet voldoen om Gods heilige Geest te mogen ontvangen:

- Geloof in God en Jezus Christus
- Bekeren en zich laten dopen met daarna handoplegging,
- God gehoorzamen door zijn wetten en geboden te houden.

De doop is het uiterlijke teken van het innerlijke geloof in Christus.

Bekering is niet slechts spijt hebben van zelfs veel zonden maar dient gepaard te gaan met een diep berouw over wat men is en is geweest door die zonden. Een totale afkeer van zijn hele vorige gezindheid en leven zonder God. Het is een totale verandering van gedachten en hart en levensrichting.

Het is een complete verandering van levenswijze, een zich afkeren van de egocentrische weg van ijdelheid, zelfzucht, hebzucht, opstand tegen God, gezag, afgunst, naijver en onverschilligheid inzake welzijn van anderen.

Het is een zich keren tot de God gerichte levenswijze van gehoorzaamheid, onderworpenheid aan Gods gezag, liefde voor God boven de liefde tot zichzelf. Daarnaast komt de liefde en zorgzaamheid voor de medemens in gelijke mate als liefde voor zichzelf. Waarom liefde? Omdat liefde is de vervulling van Gods wet (Rom. 13:10). Gods wet is een geestelijke wet en kan alleen vervuld worden door "de liefde Gods in onze harten uitgestort....door Gods heilige Geest, die ons gegeven is." Door Gods heilige Geest krijgt men van God hulp, geloof en kracht waarmee iemands verstand geopend

wordt voor begrip van Gods onderricht inzake Zijn levensstijl, maar Gods Geest zal niemand dwingen om Gods levenswijze te leven. Door de bekering gaat iemand graag Gods levenswijze toepassen daarom gaat er geen dwang mee gepaard. Alleen zij “die door de Geest van God geleid worden, zijn zonen Gods”(Rom. 8:14).

God de Vader roept

Toch kan niemand uit zichzelf zeggen: “O, ik moet berouw hebben. Welnu, bij deze verklaar ik dat ik berouw heb.” Dat gaat zo maar niet. Men kan niet terloops beslissen, als een routinekwestie, dat men berouw heeft. Waarom niet? Jezus Christus heeft gezegd dat niemand tot Hem kan komen, tenzij de Geest van de Vader hem trekt (Joh 6:44,65). Het is God die berouw geeft (Rom.2:4). God roept iemand en overtuigt diens verstand en geweten door van buiten af met zijn Geest op het verstand in te werken. Er speelt een ware strijd af in zo’n persoon. Zo iemand is ontzet wanneer hij beseft dat hij verkeerd heeft gehandeld, dat hij verkeerd is, gezondigd heeft en een zondaar is.

Hij wordt tot werkelijk **berouw** gebracht, niet alleen over wat hij heeft gedaan, maar ook over wie hij werkelijk blijkt te zijn. Het is niet gemakkelijk.

Werkelijk berouw hebben is zich **onvoorwaardelijk** aan God overgeven om zijn wet te gehoorzamen.

Niettemin moet de persoon zelf de beslissing nemen. Als hij berouw heeft, zich aan God overgeeft en in geloof Jezus Christus als zijn persoonlijke Verlosser aanvaardt, dan na het voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden, **beloofd** God de gave van Zijn heilige Geest in hem/haar te plaatsen. Die Geest verleent goddelijke natuur aan die persoon (2 Pe. 1:4).

Wat is in feite gebeurd in dit stadium? Na doop en handen oplegging en ontvangst van Gods heilige Geest wordt aan de nieuwe bekeerling eigenlijk Gods natuur via Gods heilige Geest toegevoegd. De nieuwe bekeerling is eigenlijk verwekt door God. Hij is slechts een geestelijke zuigeling in Christus. Hij moet nu geestelijk gaan groeien net als een embryo in de baar-

moeder fysiek moet groeien totdat het als mens kan worden geboren.

Deze nieuwe bekeerling heeft diep berouw. Hij meent het. Hij is in alle oprechtheid met hart en ziel bereid een ander leven te leiden. Hij heeft Gods heilige Geest ontvangen. Hij is bekeerd en is nu een christen. Hij wil God gehoorzamen en werkelijk doen wat juist is en een leven volgens Gods weg leiden.

Alles dank zij het offer van Christus

Ontvangst van Gods heilige Geest is dankzij het offer van Jezus Christus. Door de zonde heeft de mensheid zich afgescheiden van God met de eeuwige dood in het vooruitzicht. De loon der zonde is de dood, de eeuwige dood (Rom. 6:23). Om de mensheid met God te verzoenen en kans te laten hebben op eeuwig leven moest er een perfect offer gebracht worden. Jezus Christus, het Woord en het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, moest Zijn leven geven als losprijs voor de mensheid. “Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen” (Mar. 10:45).

Zie ook onze supplement van maart/april 2012: “Het offer van Jezus Christus” (http://www.ucg-holland.nl/documents/Supplement_2012-2_mrt-apr.html) om de diepere betekenis van dit offer te verkrijgen.

Kan een christen zondigen?

Gods Geest woont in een christelijke bekeerling en leidt hem. Hij heeft zijn vroegere gewoonten en wijze van leven - zijn zelfzuchtige leven waarin hij met God geen rekening hield - verzaakt. Nu volgt hij de weg van Gods Woord. Maar stel u voor een baby van een maand of tien die probeert te lopen en bij het bewandelen van de nieuwe weg struikelt, als het ware “valt” en zondigt.

Als nu een christen struikelt en zondigt en dat niet bewust doet en zou zeggen “het spijt mij” zou God dan niet Zijn hand toesteken en ons helpen op te staan om met Hem het verlichte pad te vervolgen? Zou God boos worden en de christen die gezondigd heeft verlaten? Een christen is nog niet volmaakt nadat hij tot bekering is gekomen. Hij moet nog groeien in genade

en kennis van Christus.

Wat gebeurt er als de christen berouw krijgt? “...het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons” (1 Joh. 1: 6-10).

De oude gewoonte van een christen raakt hij niet automatisch kwijt, zonder enige moeite van zijn kant om ze te overwinnen. Hij moet leren de zonde te overwinnen met de kracht van Gods heilige Geest. Het is onvermijdelijk dat hij een keer een fout maakt. Een christen wil op Gods manier leven. Hij streeft ernaar om op Gods wijze te leven. De incidentele misstappen of zonde betekenen niet dat hij in zijn verstand en hart God heeft verworpen. Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon reinigt. Er staat: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Joh. 1: 9). “Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; Hij is een verzoening voor onze zonden maar niet alleen voor de onze maar ook voor de hele wereld” (1 Joh. 2:1-2).

Behoud is een gift net zoals het verkrijgen van Gods heilige Geest. Door zijn best te doen, wordt een christen beloofd naar de werken om te regeren met Christus hier op aarde na Zijn terugkomst.

Daartoe moet een christen eerst opnieuw geboren worden; niet meer uit vlees en bloed bestaan maar uit geest, een uit God geboren goddelijk kind worden met Gods heerlijkheid naar Gods hemelse beeld. Lees ook onze supplement van maart/april 2013: Christus ‘opstanding en onze opstanding: een goddelijk geheim (http://www.ucg-holland.nl/documents/Supplement_2013-2_mrt-apr.html)

Wilt u meer weten over dit en andere onderwerpen bestel dan de volgende boekjes, zonder kosten, via onze website of vraag deze schriftelijk aan.

- Het Evangelie van het Koninkrijk
- De weg naar eeuwig leven

