
ZEVEN PROFETISCHE TEKENEN VOORDAT JEZUS TERUGKEERT—deel 2

Veel mensen geloven mensen dat Christus' wederkomst aanstaande is. Kunnen we er met een Bijbelse blik op de hedendaagse gebeurtenissen achter komen of Jezus' wederkomst aanstaande is? Dit supplement is een vervolg op het supplement van januari-februari 2016, waarin we gekeken hebben naar 3 van de 7 profetische tekenen die eerst vervuld moeten worden voordat Jezus Christus terugkeert naar de aarde. In dit supplement bespreken we de vier overige tekenen.

4. EEN DOMINANT ROMEINS SYSTEEM ZAL AAN DE MACHT KOMEN

In Daniël 2 en 7 staan profetieën over vier grote, heidense rijken die aan de macht zouden komen tussen de tijd waarin Daniël leefde en de komende oprichting van het Koninkrijk van God (Daniël 2:44). Daniël zelf leefde in het eerste van deze grote rijken (Daniël 7:4) als een Joodse balling in het oude Babylon.

Na de ondergang van Babylon in 539 v.C. zou Perzië de grootste machthebber worden, gevolgd door Griekenland (verzen 5-6). Na Griekenland volgde het Romeinse rijk, “schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk”. Dit rijk zou tien horens hebben en zou in de een of andere vorm blijven bestaan tot de oprichting van Gods Koninkrijk bij Christus' wederkomst (verzen 7-9). Horens staan symbool voor leiders of regeringen. Hier staan de 10 horens voor 10 pogingen om het Romeinse rijk opnieuw de macht te laten krijgen die het in vroegere tijden

had. Sinds de ondergang van het westelijke Romeinse rijk in 476 n.C. zijn verscheidene pogingen tot herstel ondernomen. Een laatste poging zal gedaan worden vlak vóór Christus' wederkomst.

In Openbaring 17 lezen we over een allerlaatste poging om het Romeinse rijk opnieuw tot leven te brengen door “tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen” (verzen 12-13). Zij zullen ook “oorlog voeren tegen het Lam [Jezus Christus], maar het Lam (...) zal hen overwinnen” (vers 14). Het is duidelijk dat ook deze profetie nog steeds op de toekomst slaat.

Eerdere pogingen om een verenigd Europees rijk tot stand te brengen, van Justinianus in de zesde eeuw tot Karel de Grote, Napoleon, Mussolini en Hitler, brachten veel geweld met zich

mee. De laatste heropleving van het Romeinse rijk zal men echter op een andere manier tot stand proberen te brengen.

Openbaring 17 suggereert dat er sprake zal zijn van een vrijwillige overeenkomst. Wanneer deze 10 leiders macht ontvangen, zullen zij vervolgens hun gezag overdragen aan één enkele leider. De Schrift verwijst zowel naar dit individu als naar de nieuwe grootmacht die hij zal leiden, met de naam “het beest” – waarmee wordt aangegeven dat het de voortzetting is van de vier heidense rijken waarover in Daniël wordt profetieerd en die allemaal worden afgebeeld als een beest of een wild dier. Nu pas is het mogelijk dat dit wordt vervuld.

In 1957 werd het Verdrag van Rome ondertekend, en inmiddels is de toenmalige EEG uitgegroeid tot de Europese Unie met thans 28 lidstaten. Hieruit zullen waarschijnlijk de 10 koningen (of 10 leiders) voortkomen die de laatste heropleving van het Romeinse rijk zullen vormen.

Sommigen hebben gespeculeerd dat de 10 koningen waarnaar in deze profetie wordt verwezen, de leiders van 10 gebieden van de EU zullen zijn die de grenzen van Europa opnieuw zullen vaststellen, waardoor er een einde zal komen aan de huidige lidstaten. De Bijbel zegt niet duidelijk uit welke gebieden of landen de laatste heropleving van de militaristische Romeinse grootmacht precies zal bestaan – alleen dat deze nieuwe grootmacht inderdaad zal opkomen vlak vóór Christus' wederkomst.

5. DE VERENIGDE STATEN EN GROOT-BRITANNIË ZULLEN SAMEN MET DE STAAT ISRAËL TEN ONDER GAAN

“Israël” was de nieuwe naam die God aan Jakob gaf in Genesis 32. De 12 stammen van Israël stamden af van zijn 12 zonen. Deze stammen vormden later een verenigd koninkrijk.

Bijna 3.000 jaar geleden raakte het koninkrijk Israël verdeeld in twee rijken. Tien van de 12 stammen van Israël kwamen in opstand tegen koning Rehabeam, de zoon van koning Salomo en de kleinzoon van koning David. De Bijbel bleef deze 10 stammen hierna Israël noemen, terwijl de andere twee stammen (Juda en Benjamin) bekend kwamen te staan als het koninkrijk Juda of simpelweg Juda.

Soms wordt Israël ook wel het noordelijke koninkrijk genoemd en Juda het zuidelijke koninkrijk. Onder de noordelijke stammen zouden de afstammelingen van Jakobs kleinzoon Efraïm en Manasse dominant zijn – Ja-

kob profeteerde dat zij de belangrijkste naties ter wereld zouden worden in de eindtijd (Genesis 49:1, 22-26; vergelijk Deuteronomium 33:13-17).

Ongeveer 200 jaar na de splitsing van het koninkrijk kwamen de noordelijke stammen onder de heerschappij van Assyrië te staan en werden ze door de Assyriërs gedeporteerd naar de noordelijke delen van hun rijk. Later zijn deze stammen, waar vaak naar wordt verwezen als de verloren 10 stammen, in noordwestelijke richting getrokken richting Europa om zich uiteindelijk in nieuwe thuislanden ver van het Midden-Oosten te vestigen.

Het koninkrijk Juda kwam meer dan een eeuw na de deportatie van het noordelijke koninkrijk Israël onder de heerschappij van Babylon terecht, maar de inwoners ervan raakten niet ‘zoek’ in de geschiedenis. We kennen hen thans als de Joden.

De naam Efraïm wordt soms in de Schrift gebruikt om daarmee het gehele noordelijke koninkrijk aan te duiden, maar het kan ook slaan op alleen de afstammelingen van Jozefs zoon Efraïm – van wie geprofeteerd werd dat uit hem een “menigte van volken” zou voortkomen (Genesis 48:19). Deze belofte aan Efraïm werd vervuld in het Britse rijk en Gemenebest.

Van Efraïms oudere broer Manasse werd ook geprofeteerd dat uit hem een groot volk zou voortkomen (zelfde vers, Het Boek), dat zich van de menigte van volken los zou maken. Deze profetie zou vervuld worden in de vorming, groei en dominantie

van de Verenigde Staten van Amerika.

In een onthullende profetie met betrekking tot de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zei Jakob (Israël) dat “door hen mijn naam (...) genoemd zal blijven” (vers 16). Verwijzingen naar “Israël” in eindtijdprofetieën verwijzen vaak naar de Verenigde Staten of de Engelsprekende landen van het Britse rijk of beide. Soms kan “Israël” slaan op alle twaalf stammen. (Om het Bijbelse bewijs hiervan te onderzoeken kunt u ons gratis boekje *De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in Bijbelse profetieën* aanvragen of downloaden via onze website.) We moeten specifieke verzen in ieder geval in hun context lezen om op te kunnen maken wat bedoeld is. “Juda” verwijst daarentegen altijd naar de Joden, de afstammelingen van het huis of koninkrijk Juda. Ook is het belangrijk om te zien dat de moderne natie die Israël genoemd wordt, eigenlijk Juda is en uit Joden bestaat.

Inzicht in dit uiterst belangrijke onderdeel van de Bijbelse geschiedenis zal ons helpen om een Schriftgedeelte in het boek Hosea, dat een profetie over Efraïm inhoudt (de menigte van volken – Groot-Brittannië en enkele landen die daaruit zijn voortgekomen), beter te begrijpen. Het bevat een waarschuwing voor verwoesting die over de afstammelingen van de Israelitische landen zal komen in de eindtijd.

In Hosea 5 lezen we een profetie over Israël, Efraïm en Juda: “De trots van Israël getuigt openlijk

tegen hem. En Israël en Efraïm zullen struikelen om hun ongerechtigheid, en met hen zal ook Juda struikelen. Met hun schapen en hun runderen zullen zij de HEERE gaan zoeken, maar zij zullen Hem niet vinden: Hij heeft Zich aan hen onttrokken (...) Nu zal de nieuwe maan hen met hun stuk land verteren!” (verzen 5-7).

Er zit een maand tijd tussen twee nieuwe manen. Een nieuwe maan die hen zal “verteren” lijkt dan ook te betekenen dat Israël, Efraïm en Juda allen binnen één maand tijd zullen vallen.

Deze profetie is in de oude tijden niet vervuld. Zoals al eerder werd opgemerkt, viel het oude Juda meer dan een eeuw nadat Israël in handen van Assyrië was gevallen, in handen van Babylon. Maar in de eindtijd lijkt het erop dat ze alle tegelijk zullen vallen – binnen één maand van elkaar. Deze profetie moet nog in vervulling gaan.

Vergeet niet dat Israël zijn naam heeft gegeven aan Efraïm en Manasse, die op hun beurt weer de voorouders zijn van de Britse en Amerikaanse naties. Aangezien Efraïm in deze profetie apart wordt genoemd, moet de verwijzing naar “Israël” hier slaan op de Verenigde Staten, die op dit moment de meest dominante van beide landen is.

“Juda” verwijst naar het Joodse volk, met name degenen die nu deel uitmaken van de moderne natie in het Midden-Oosten, het moderne Israël.

We hebben hier dus te maken met een profetie die betrekking heeft op alle drie de landen – de Verenigde Staten, Groot-

Brittannië en Israël (Juda). Volgens deze profetie lijkt het erop dat alle drie binnen een tijdspanne van één maand zullen vallen. Vers 6 laat zien dat deze landen zich opnieuw tot God zullen bekeren, maar erachter komen dat het te laat is. Vanwege hun zonden zal Hij hen een nederlaag en ondergang laten lijden.

Deze profetie kon pas worden vervuld na de opkomst van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten als wereldmachten in de 19^e eeuw en de vorming van de Joodse staat Israël in de 20^e eeuw.

6. HET EVANGELIE VAN HET KONINKRIJK ZAL IN DE GEHELE WERELD GEPREDIKT WORDEN

In Zijn uitgebreide profetie over de eindtijd geeft Jezus antwoord op de vraag die Hem door de discipelen wordt gesteld: “Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?” (Mattheüs 24:3).

Nadat Hij een aantal tekenen had opgenoemd die duiden op Zijn aanstaande wederkomst, onthulde Hij: “Dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen” (vers 14).

Het evangelie is het goede nieuws van het komende Koninkrijk van God. Deze boodschap kon niet zonder de Bijbel en zonder godsdienstvrijheid gepredikt worden in de hele wereld. Beide namen geleidelijk

aan toe vanaf de 16^e eeuw tot nu toe.

Het was echter pas als gevolg van de technologische ontwikkeling van de televisie, de radio en andere vormen van massacommunicatie na de Tweede Wereldoorlog en het wereldwijd gebruik ervan, dat het mogelijk werd om honderden miljoenen mensen te bereiken met de boodschap van de Bijbel. (Meer informatie over de wijze waarop United Church of God een bijdrage levert aan het verspreiden van Jezus’ boodschap van het Koninkrijk van God vindt u in ons boekje *This Is the United Church of God*.)

Maar zelfs dan nog is het in de laatste 50 jaar niet mogelijk geweest om alle landen te bereiken. De voormalige communistische landen stonden geen vrijheid van godsdienst toe. China, dat een kwart van de wereldbevolking omvat, staat dit nog steeds niet toe. Andere landen proberen ook om de publicatie van Bijbelse waarheid en zelfs van de Bijbel te onderdrukken. Veel islamitische landen staan geen godsdienstvrijheid toe. In sommige landen lopen mensen zelfs het risico op de doodstraf als ze van religie veranderen.

Maar het internet verandert alles omdat het door regeringen veel moeilijker onder controle te houden is. De evangelieboodschap van het komende Koninkrijk van God wordt nog steeds verspreid in de wereld. Dit zal pas ophouden wanneer God heeft besloten dat Zijn werk voltooid is en dat de tijd daar is om de laatste eindtijdgebeurtenissen te laten plaatsvinden.

Ook dit is een profetie die pas recentelijk in vervulling kon gaan.

7. ER ZAL SPRAKE ZIJN VAN DIRECTE, WERELDWIJDE COMMUNICATIEMIDDELEN WANNEER GODS TWEE LAATSTE GETUIGEN OPTREDEN

Ook een andere eindtijdprofetie uit de Bijbel kon niet eerder vervuld worden dan in dit tijdperk van directe, wereldwijde communicatiemiddelen.

In Zijn belangrijkste eindtijdprofetie van Mattheüs 24, Markus 13 en Lukas 21 schetste Jezus de rampen die zich op het wereldtoneel zouden voordoen met een toenemende frequentie en omvang – tot het punt waarop de mensen zullen bezwijken van vrees (Lukas 21:26). Om een toename in aantal en omvang van deze gebeurtenissen te kunnen opmerken, is het nodig dat men ervan op de hoogte is.

In de tijd dat deze profetie werd gegeven, kon het soms wel maanden of jaren duren voordat mensen hoorden over allerlei rampen die hadden plaatsgevonden – en over sommige zouden ze in het geheel niet horen, laat staan dat ze konden waarnemen dat deze catastrofes wereldwijd toenamen.

Pas met de snelle groei van kranten en andere vormen van massacommunicatie werd dit enigszins mogelijk. Maar de mate waarin de mensen zich ervan bewust zijn en de daarbij behorende angst waarover hier door Christus wordt gesproken, impliceert dat er een zelfs nog grotere beschikbaarheid van infor-

matie is – en dat is pas mogelijk geworden sinds de ontwikkeling van snelle, elektronische communicatiemiddelen.

In ieder geval is het pas sinds de technologische ontwikkelingen van de afgelopen paar jaar mogelijk geworden dat de gebeurtenissen van Openbaring 11 zich kunnen voordoen – namelijk dat de mensen overal ter wereld het lot van Gods laatste twee getuigen zullen zien.

Deze twee getuigen zullen Gods laatste waarschuwing aan de wereld verkondigen in de 3½ jaar voorafgaand aan Christus' wederkomst. "En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren (...) En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden" (verzen 3, 7-10).

Let op dat de mensen over de gehele wereld hun dode lichamen zullen kunnen zien tijdens

deze 3½ dag dat ze in Jeruzalem ten toon liggen. Dit zou niet kunnen zonder satelliettelevisie, mobiele communicatiemiddelen en het internet.

En ook hier geldt dat het pas in de laatste paar jaar mogelijk is geworden dat deze profetie in vervulling gaat.

ZAL DEZE GENERATIE MEEMAKEN DAT GODS KONINKRIJK OP AARDE GEVESTIGD WORDT?

We hebben gezien dat zeven in de Bijbel geprofeteerde omstandigheden niet eerder dan in onze tijd in vervulling konden gaan. Eigenlijk was de oprichting van de staat Israël in 1948 duidelijk een belangrijk keerpunt in de vervulling van Bijbelse profetie, net als de ontwikkeling van de atoombom. Dit maakt het veel waarschijnlijker dat onze generatie Jezus Christus' wederkomst en de oprichting van Gods Koninkrijk op aarde zal meemaken. Jezus heeft immers Zelf gezegd dat als deze dingen eenmaal beginnen te gebeuren, de generatie die op dat moment leeft "zeker niet voorbij (zal) gaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn" (Mattheüs 24:34). Ook voor ons geldt dus hetgeen Jezus Christus in Lukas 21:28 heeft gezegd: "Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is."

Dit Supplement en het Supplement van januari-februari 2016 zijn een verkorte versie van ons gratis boekje *Seven Prophetic Signs Before Jesus Returns*.